

## Guds plan - vi som tjenere

Gud viste mig sidste år flere gange, at Trump ikke ville vinde præsidentvalget i USA.

Lige inden valget, fik jeg et kraftigt syn, hvor jeg tydeligt så, at jeg ikke skulle have nogen personanseelse omkring Trump og Biden. Det tilkom simpelthen ikke mig.

Senere gav Gud mig forståelsen af, at Bibelen er Guds plan fra start og til denne tids afslutning (og i evigheden). Alt er planlagt af Gud selv, intet sker uden at Gud selv er med.

I endnu et syn skilte Gud verden i to dele for mig. Han viste mig Hans åndelige verden, som vi troende er en del af - og sideløbende med den, den fysiske verden som satan er hersker over.

Gud viste mig, at vi troende (på Jesus Kristus som Guds søn) er i verden, men ikke af denne fysiske verden. Vi tilhører Guds rige. Den fysiske verdenshersker er i kamp imod Gud. Denne kamp er vi som Guds folk en del af og dette gennem bøn og Helligåndsledte åbenbaringer. Egne meninger, domme, fordømmelser og følelser hører vores kødelige liv til og har dermed ingen adgang til Guds rige, som er et helligt rige.

Syndefaldet skete netop ved, at menneskene gik bort fra Gud som Herre og selv begyndte at dømme ud fra egne opfattelser af, hvad der er godt og ondt. Faldet ligger i dette hovmod. Guds plan vil lykkes, Gud selv har lagt planen (om frelsen) fra verdens begyndelse og kun Han kender til dybden af, hvad der sker ude i verden.

Som troende er vi sat til at søge Hans rige først. Vi bliver kun i Herren og det forjættede land ved at knytte os til Hans ord gennem tale, taksigelser og lovprisning.

Konspirerer vi, konkluderer vi og lever vi egne følelser ud, er vi på vej væk fra Guds forordning og beskyttelse.

Mange af os troende har sagt ja til at tjene Gud. Men en discipel står ikke over sin mester og en tjener ikke over sin herre. En tjener tjener sin herre og gør, hvad der bliver ham befalet.

I Mat. 10 v 27 bliver vi bedt om at tale i lyset, hvad Jeg (Jesus) siger til jer i mørket og prædike fra tagene, hvad der hviskes jer i øret.

Når vi bliver bedt om at tale i lyset, er det "i Kristus", det er Hans ord, vi under Helligåndens vejledning skal tale ud i det mørke, som er verden.

2. Kor. 3 v 18 siger: Men alle vi, som med ubedækket ansigt skuer Herrens herlighed som i et spejl, bliver forvandlet til samme billede, fra Herlighed til Herlighed, så som det er fra Åndens Herre.

Gud spørger Esekiel: "Hvad ser du?" Hvis vi ser Guds rige for os og holder vores fokus dér, er det, hvad vi får. Er vores fokus på verden, er det min oplevelse, at vi går glip af Guds velsignelser i vores liv her på jorden.

I Matthæus gør Jesus opmærksom på (i lignelsen om officeren og hans lamme tjener, som Jesus helbredte på officerens tro), at det skal ske dig, som du tror. Tror vi på kødet i os selv, tror vi på andre mennesker uden at bedømme ånden over det sagte, så høster vi fra verden.

I 1. Korinter brev, kan vi læse, at denne verdens visdom, er dårskab for Herren og at Han vil gøre de kloges klogskab til intet.