

# Herren som giver

Et af Herrens navne er "Herren som giver", men hvad ønsker Han at give? Han ønsker at vise verden, at Han er din Gud.

Da Jesus blev korsfæstet, tog Han alt dét på sig, som vi havde fortjent – og modsat fik vi alt dét, Han havde fortjent i sin lydighed mod Gud.

Jesus har givet os sæde hos Ham - på Hans trone. Du er blevet kronet, du har fået lagt kappe over dine skuldre og et scepter i hånden. Du er blevet givet al magt – se, du fik dét, Jesus fortjente.

Herren ønsker at give dig – i overflod! Han har planer for dig, som er højere end dine planer!

Vi kan hurtigt komme til at acceptere tingenes tilstand – både åndeligt men også fysisk: *"Det er ok, at jeg sidder fast, at jeg er fattig, det er nok, at jeg lige kan klare mig, at Gud velsigner mig i det små. De store velsignelser er nok ikke for mig" !!*

Derfor siger Gud, at Hans planer er højere end vores. Betyder det, at vores planer skal være de samme som Guds? – nej! Men det betyder, at vi skal ændre vores planer til at komme nærmere Guds planer. Ofte bliver vores ønsker meget, meget mindre end Guds planer for os, fordi vi har en misforstået opfattelse af ydmyghed – blandet med en god gang religiøsitet: *"Vi kristne er ydmyge, vi må ikke eje for meget, bruge for mange penge, være rige – nej vi skal have det elendigt og hænge med hovederne, fordi dem, som lever i verden, lever bedre end vi gør".*

Skal vi stræbe efter verdens goder? – absolut ikke! men vi skal heller ikke afvise dem på et falsk grundlag, vi må kende sandheden om, hvad Gud ønsker: Han ønsker at give! Vi hersker med Kristus her på jorden, vi er kongebørn! Men lever vi som kongebørn?

Gud ønsker at give dig, hvad du ønsker – problemet er, at dét, vi ønsker os, er jordiske ønsker, som har en tendens til at være noget, vi kan opfylde selv.

Vi skal have himmelske drømme, som gør Gud almægtig. Vi skal gå fra naturligt til overnaturligt.

Hvad Gud giver dig, vidner om Ham og har intet med os at gøre – men vores drømme og tanker er ofte begrænset til at have med os at gøre, derfor bliver de også jordiske.

Vi skal holde vores blik rettet mod Jesus, men hvad med vores drømme? Vi lever Jesu Kristi liv og Han er konge. Er dine drømme og tanker en konge værdig? Gud ønsker at give os, hvad vi beder om. Sørg for at bede om det himmelske: dét som - når det bliver givet - vil herliggøre Ham. Lad dig ej begrænse af omstændigheder eller af, hvad du mener, du fortjener eller vil have det bedst med. Helligånden fylder os med tanker, håb og drømme - og hvis vi lader os rive med, vil vi se, at de drømme, Gud ønsker vi skal have, er meget større end dem, vi tillader os selv at have.

Biblen fortæller os, at Gud giver os "udover det vi beder om eller forstår". Så fortæller det os også, at jo større drømme – for dem vil vi bede for – jo mere vil vi få. Derfor: begræns ej jeres drømme med falsk ydmyghed – men drøm stort! Gud ønsker, at vi drømmer stort. Jo større, des mere herliggjort bliver Han. Det handler ikke om, at vi skal begynde at bede om at få alle mulige ting, men det handler om at lade være med at begrænse de drømme og håb, som Gud lægger i os. Lad os tænke stort og lade os flyde med Helligånden. Lad os med åbne arme tage imod den overflod, som Herren ønsker at give os.