

Profeti for Danmark – marts 2016

Mit land er i forfald

Jeres land er et ugudeligt land, derfor vil kun meget få ting bestå.
Forfald, destruktion og ødelæggelse præger landet. Fik et syn af en stor mørk sky over vores land.
Oplever både en vrede og en stor sorg / ked-af-det-hed.
Jeg tillader ødelæggelser og Jeg er med i destruktionsen.

I går egne veje

Jeg renser ud og lutrer den danske befolkning.
I er et stædigt og uforstandigt folk. I går egne veje, I bliver syge på legeme og sjæl. I søger og søger; men finder ikke sandheden.

Humanismen står Mig imod.

Det hovmodige i det danske folk må falde. I jeres hovmod ødelægger I Mine planer og velsignelser for Danmark.

Danmark, I er i ledtog med djævelen i egne gerninger uden Mig. Bedrag har godt fæste, ligeledes begær og løgn. Grundvolde som har Min afsky.

Tillid til Mig er erstattet af tillid til jer selv.

Alt formår I, men uden Mig. Og alt er ikke, som det ser ud til.
I står på randen af afgrunden. Farer blindt fremad, som en flok uden hyrde.

Jeg vil gøre nyt over landet

Men frygt ej, Jeg lader Min hær af engle overstrømme landet.

Jeg vil bryde ind. Jeg vil gøre nyt, mennesker vil forstumme.
Jeg sætter landet fri af dets eget begær, utilgivelighed, trældom og had.

Penge vil skifte hænder og nye tiltag vil begynde at se dagens lys. Tiltag som kommer fra Mig.

Mit folk

Mit folk i Danmark sukker og Jeg ser jeres længsel efter, at Mine tiltag vil begynde at tage form. Det vil de. Først i det små og senere i det store.

Jeg er ved at gøre Mit folk klar til kamp. Kamp mellem lys og mørke. Kampen mellem Mig og Satan.

Stormen er på vej og vil blæse noget tid i jeres land, derefter vil Jeg skabe et fundament, som er værd at bygge videre på.

I stormen vil nyt spire frem, Jeg vil bygge op menigheder, som stoler på Mig og står på Mit navn. Folk som har lagt deres eget ned og vil Min vej. De folk vil komme og frelse sammenbrudte hjerter (ser en engel komme ud af mørket).

Min hånd er over jer. Jeg vil rejse et folk op. Jeg vil udruste det til at stå verden imod. Mit ord vil blive talt i ethvert hjem, i hver gade. Intet kan bremse Mit folk.

Søg Mig, Jeg er vejen, sandheden og livet. Hos Mig finder I frelsen, det er Mig, der kan – og vil – redde jer og jeres land – ja, hele verden, for Jeg har skabt jer og Jeg elsker jer.

Vend hjem til Mig; men skynd jer, for tiden er knap.

Pris Mig for at løse nyt over landet og Kristi legeme.

Jeres regering

De rystelser, som I oplever over folketinget, er kun starten. Rystelserne kommer fra Min hånd. Partierne bekriger hinanden indefra, dette er den visse død. Deres troværdighed er væk, men frygt ej, Jeg vil indsætte og afsætte. En tid endnu vil der være rystelser.

Regeringen og ledere i landet ødelægger det for mange. Jeres land er styret af magtanvendelse og korrupsion. De smeder rænker, forfører folket med falske løfter. De tænker kun på deres ego, men de kan intet skjule for Mig.

Jeg vil afsløre for jer, hvad Jeg taler om. Jeg vil rive tæppet væk under dem, afsløre deres løgne / deres vildfarelse.

Bed fortsat for jeres regering og ledere, de har brug for det. Ikke meget, af det I ser i dag, vil bestå.

Regeringen vil falde og nyt vil blive rejst op. Noget helt nyt, som kommer fra Min hånd.

Jeres land har brug for at blive ledt af Mit folk, som Jeg vil rejse op netop til den opgave.

Regeringen kommer til at kende Min retfærdighed, for med retfærdighed og visdom skal Danmark bygges op igen. Det er folk med Mit sindelag, der vil komme til at regere i Danmark.

Til de kristne

Flere og flere er kommet til tro på Mig. Og stadig flere vender om til Mig. Mange vil I blive og I skal stå fast i troen på Mig og hinanden, for svære tider kommer.

Mørket vil forsøge at splitte jer. Respektér og ær hinanden i Mit navn.

Knyt jer tæt til Mig og til Mine ord. Lad ikke mørket skygge for lyset. Stå fast på Mine løfter til jer. I vil ikke blive skuffet, I vil ikke blive til skamme.

Kun få af de danske kirker har forstået, hvad helliggørelse er. Det plager Mig. Helliggørelse er vejen til Mine velsignelser.

Lad Min vilje ske, lad Min retfærdighed komme til, og Jeg vil velsigne jer.

Tiden er nu, hvor Jeg samler Min hær. Se til, at du ikke er bundet af verden. Jeg er læ i stormen.

Tiden er knap. Snart kommer Jeg. Giv jer tid med Mig. Lad jer ej begrænse, thi Min nåde er stor og Jeg er almægtig.

Fralæg jer jeres egne gerninger. Lad Mig være den, som åbner dørene for jer. Vær lydige under alle forhold og glæd jer over Mig. Lad Mig komme jer nær.

Pris Mig for at løse nyt over jer.

Lad jeres tid være Min tid. Min herlighed er stor over jer. Men lad Mig nu komme jer nær og støt jer ej til jeres egen indsigt. Glæd jer. Jeg kommer nu.

Verden

Verden er på vej ned. Moralen og næstekærligheden er forsvundet. Magt, begær og utugt har taget over.

Lyt ej til de magtfulde ledere, men hold deres ord op mod Mit ord. Ud fra dette vil vi kende den ånd, hvormed de taler.

Profetisk værksted, 2. marts 2016