

## **Profetier for Danmark – marts 2020**

### **Danmark generelt**

Stilhed, jeg (Tamarra) fik fornemmelse af en stilhed, at hele atmosfæren står stille, dette før stormen.

Der er nyt på vej, ingen kan regne sig frem til, hvad der nu vil ske over Danmark. Guds hånd bevæger sig over vores land. Han vil gøre nyt.

### **Til de troende**

Jeg vil rejse Mit folk op. I denne tid vil mange troende opleve en ny start - løfter og drømme vil blive opfyldt. "Når Jeg taler, sker det", siger Herren, "når Jeg befaler, står det der". Jeg befaler vækkelse over Danmark. Det er jeres tid nu, det er Min tid nu. Søg Mig af hele jeres hjerte, træd ud af jeres gamle tanke-mønstre, tænk Mine tanker og tænk dem højt. Ord skaber og troen kommer af det, der høres. Gå mørket imod med Mine Ord, der kløver marv fra ben og sind fra ånd.

Lyt ej til verden, tag ej verdens bekymringer på jer. Vær et vidne ind for Mig og jeres tro skal ej blive til skamme.

Jeg vil forløse en ny salvelse/kraft over de, der søger Mig, og som holder fast på Mine Ord. Lad ej tyven stjæle fra dig, lad ej mørket få tag i dig, at du mister salvelsen. Stol på Mig, pris Mig under alle forhold, der vil Jeg møde dig.

### **Til de rige - de der spekulerer i penge**

I har glemt, hvor pengene kommer fra, I administrerer dårligt og har glemt at dele ud til de trængende i landet. Pengene vil nu skifte hænder. Mit folk, for hvem rigdommen er skabt, vil få deres ejendomsret tilbage. Banker vil krakke, de arbejder som ågerkarle. Pengepugerne vil blive flået. De hovmodige, der ser ned på Mit folk, vil falde. Jeg er ejeren af alt, I har taget ejerskab over Min rigdom, Jeg tager tilbage, faldet er begyndt.

## **Til regeringen**

I er landets ledere. I har drevet landet til falds. I har givet væk af de velsignelser, som jeres forfædre har bedt frem over jer. I møder et glubsk folk, som ikke vil jer det godt. Jeres egne har I glemt. Se, Jeg vil nu indsætte folk iblandt jer, der kender Mig og som holder fast i Mine Ord. De skal vidne for Mig i jeres midte. Jeres hovmod stinker, jeres gerninger er for intet at regne, men Mine Ord kan intet folk stå imod. Der kommer et snarligt regeringsskift. Jeg er dén, der indsætter og afsætter. Jeg vil vidne om Mig selv gennem et trofast folk. Dine planer er for intet at regne.

## **Til kongehuset**

Vend tilbage til Mig, søg Mig i alt. Vid, at Jeg har sat Jer på tronen, vid, at Jeg er den, der indsætter og afsætter. Vid, at Danmark og fremtiden ligger i Min hånd. Søg og der skal lukkes op, bed og der skal gives. Jeg er den, der kender til alt. Skjul intet for Mig.

## **Til præsterne (de indsatte)**

I leder Mit folk, men mange af jer leder dårligt. I går med folket og lader jer lokke til fald, som Adam lod sig lokke af Eva. I skal stå fast på Mine Ord under alle forordninger og ikke høre med afguderne. I skal forkynde Mine Ord og ikke en falsk lære. Jeg indsætter og afsætter. Nye præster kommer til - det er de, der af hjertet søger Mig. En ny salvelse vil komme over kirkerne.

Mit folk: glæd jer; stå i tro og forventning. Store ting vil ske. Fremgang, fremgang og atter fremgang. Mine løfter står fast. Mine kald fortryder Jeg ikke.

Jeg vil rejse jeres land op igen - gennem Mit folk. Jeg er pagtens Gud og løfternes Gud. Forvent !!!

Kærlig hilsen  
Tamarra  
28.02.2020