



Profeti for Danmark – juli 2015

Nye tider er på vej

Jeg har Danmark i Min hånd. Nyt er ved at ske over jeres land. Jeg forløser nyt ind over jeres land. Frygt ej, forandringerne kommer fra Mig. Nye tider er på vej. Det bliver svære tider for nogle og en lettere tid for andre. De, der følger mig, vil se og opleve, at Mine velsignelser vil blive forløst ind over dem.

Om vækkelsen

Vækkelsen vil komme over Danmark. Mit nærvær fortættes og Min tilstedeværelse åbenbares. Tropper skyder frem - ledt af Min ånd. Mørket vil rejse sig, ruste sig op og vise tænder. Min ild og Min kraft vil komme over Danmark. Jeg kommer snart. Forvent et mirakel fra Min hånd og stå i forventning til det. Se til Mit håb i tumult og kaos. Bliv i håbet og bøj jer. Jeg har alt i Min hånd. Jeg styrer og leder jer, bare vent og se. Fryd jer over Mig. Mine gerninger er store, Almægtige Gud med jer.

Formaning til Danmark/Danskerne - om omvendelse til Jesus Kristus

Danskerne forstår ikke tidens tegn og lever, som om evigheden er deres. De bygger deres tillid på en vind, men med et pust vil den tillid, som de har bygget på, blive væltet omkuld.

Hvor længe vil I kæmpe med jer selv og hinanden. Danmark har fundament i den kristne tro, men I er blevet ledt på vildspor. Anklag ikke hinanden, al forvandling starter hos den enkelte selv.

Det stinker i Mine næsebor.

- I lyver og stjæler
- I lukker ørerne for Min stemme
- I leger med mørkets kræfter
- I ligger i strid med hinanden
- I vredes og intet lykkes for jer - I mislykkes.

I ser ikke Min kærlighed til jer!

I bliver nødt til at lytte og vende om til Mig, hvis I og Danmark vil reddes. Søg de åndsfulde KRISTNE, de kender Mig og går Mine veje. Gå med dem ad Mine stier. Vend om og lær Min stemme at kende, først dér vil I lykkes. Mange har allerede vendt om, men Jeg har brug for jer alle.

Om regeringen og folketingsvalget - nyt rejses op

Min hånd er over jeres land. De, der søger Mig, ved, at dette folketingsvalg kom fra Min hånd. Regeringen vil kuldsejle fra start af. De søger svar i gamle systemer og metoder, men Jeg ønsker at rejse helt nyt op. Gamle menneskeskabte systemer må falde og nye systemer må fødes. Det er en tid for folketinget med veer. De vander sig og vil gå en hård tid i møde. Jeg vil indsætte nogle af mine folk til at hjælpe regeringen på rette vej, dette når Min tid kommer.



Zion Vækkelses Center

- Fordi vi brænder for vækkelse

Til de Kristne i Danmark

Om overgivende kristne, til opbyggelse af Guds rige

Mine øjne spejder efter overgivne kristne. I er ikke mange, men flere vil følge efter. Ydmyghed ind for Mig og villighed til at Min vilje må ske. Taksigelser under alle forhold og vedholdenhed i bøn er, hvad jeg søger. Jeg søger villige hjerter, der vælger mig til, og villighed til at dø fra jeres eget begær. Dø og du skal få liv.

De, der søger Mig, vil få del i Mine planer. Uden profeterne og uden lydørte hjerter – og uden villighed til at høre fra Mig - vil I slet ikke kunne bygge Mit rige.

Mange kirker kalder sig for Guds hus, men Jeg er ikke at finde der. Helligånden – talsmanden - mangler i mange kristnes liv. Bed Helligånden velkommen ind i alle situationer, såvel i jeres eget liv som i jeres arbejds-/tjenesteliv. Lad Min vilje blive jeres vilje. Overgiv jer til Mig og Jeg vil rejse nyt op. Lad jer forvandle i Mit billede.

Formaning om at være årvågen

Sæt ej jeres lid til jer selv eller mennesker, så I bliver et vildført folk. Stol ej på jeres egen indsigt. Jeg har store ting i vente for jer, men stå imod afgudsdyrkelse og dyrkelse af jeres eget. Der ligger håbløshed over Kristi legeme. Landeplage.

Forlad jeres eget og trød ind på den vej, jeg har for jer.

Satan hersker iblandt jer. Lad ånd af humanisme forgå, da den er knyttet til nidkærhed for sit eget. Mit løfte om vækkelse står fast, så lad ikke nogen binde jer løgne på.

Guds pagt, løfte og glæde over sit folk

Jeg er pagtens Gud og Jeg har indgået en pagt med Mit hellige folk. Frygt ej, for Jeg er med jer og Jeg glædes over jer.

Opfordring til bøn

Bryd afgudsdyrkelse og hovmod, som ligger over landet.

Profetisk værksted, 24. juni 2015



Zion Vækkelses Center

- Fordi vi brænder for vækkelse