

Profetier for Danmark – september 2020

Forandringer er på vej. Intet bliver som før og intet er, som det ser ud til.

COVID-19 har ændret jeres land og manges hverdage, men har I ændret jer? Har I forstået, at jeres udsvævende liv er skyld i mange sygdomme og mange menneskers ulykker og ulykkelige liv. Jeres egoisme slår nu tilbage til jer selv. Der kommer en alvorstid nu. Livets alvor vil begynde at gå op for jer. Meningen med livet er ikke et udsvævende liv. Den frihed, I søger, findes ikke i det ydre liv og ej heller findes friheden i en flirten med New age, som har en skjult agenda - nemlig døden. Mit folk ved, hvad Jeg taler om.

Det bliver en nedgangstid for mange mennesker. I har selv bragt jer derhen. Jeg har længe forsøgt at kalde jer tilbage til troen på Mig, det er ikke lykkedes. Mit folk har fejlet og skræmt mange mennesker væk fra Mig gennem deres religiøse domme og fordømmelse. Kun få af Mit folk kender sandheden om Min kærlighed.

”Bliv i Mig, så bliver Jeg i jer.” Mit folk kender til skriftstedet, men de har endnu ikke forstået alvoren af det. Er Jeg en straffende Gud, en ond Gud, der ikke ønsker mennesker det bedste? Nej, Jeg er kærlighed! Når Jeg beder jer vende om til Mig og fralægge jer al jeres ondskab og jeres udsvævende liv, så er det ikke for at fratage jeg glæden ved livet; men for at passe på jer.

Når Jeg får adgang til jeres hjerter, vil Jeg arbejde jer ind i en indre frihed, der ikke kan sammenlignes med den frihed, I køber jer til nu. Min frihed behøver I ikke at købe, den er købt og betalt. Jesus Kristus død på korset løskøbte de troende fra mørkets kræfter, at de ej mere skal trække under djævlens magt.

Kun få af Mit folk har fuldt ud forstået dette. Jeg er nu ved at rejse et folk op, der bærer Mig i deres hjerter, et folk der bærer Min kærlighed og som vil udbringe Mit budskab om frihed og et evigt liv – med Min kærlighed som drivkraft. Jeg vil rejse et bedehus op, hvor religiøse ånder ingen magt har, hvor kiv og splid ingen rettigheder har, men hvor Min kærlighed har sejret for de, der af hjertet har søgt Mig.

Det er en omvendelsestid, det er en kaldelsestid.

Danmark, I lider og flere kommer til at lide. I har mange sygdomsramte og mange flere kommer til. I har mange arbejdsløse og flere kommer til. Dette er ikke Min vilje, det er en konsekvens af jeres udsvævende og egoistiske liv. Mange vil komme til at stønne under et åg, som de ikke selv kan bære. Men se Jeg vil bære åget for de, der søger Mig af hele deres hjerte.

Danmark, det er Min besøgstid hos jer nu. Det er jeres tid nu, en tid hvor I kan ændre jeres land fra fald til sejr. Se, om få måneder vil Mit nærvær være så kraftigt over Mit folk, at tegn, undere og mirakler vil følge i deres fodspor. Jeg vil vise jer, hvem Jeg er. Min sande natur vil blive synlig for enhver.

Dyrk ingen afguder, men vend om til Mig. Jeg er den, der frelser, og den, der sætter i frihed.

Danmark, Jeg er jeres håb.

Kærlig hilsen
Tamarra
28.08.2020