

Profetier for Danmark – august 2019

Til danskerne

Tiden er knap, tiden er ved at rinde fra jer. I har sølet mine velsignelser bort - velsignelser givet jer ved jeres forfædres bønner. Selv har I glemt Mig. I har glemt, hvorfra velsignelserne kommer. I tager livet for givet, stiller krav og har høje forventninger. I skyr ikke ilden, men maser jer frem i troen på jer selv. I planlægger, tager for jer af retterne og skubber gerne andre til side for selv at få goderne. Men Jeg siger jer: Hvad I selv tager, vil blive taget fra jer. Hvad I uberettiget har tilegnet jer, vil I miste.

Om Guds folk

Mit folk vil jeg rejse op nu, de har været under forberedelse længe. De har lært at tilgive, lært at træde til side, lært at ære andre og lært, at alt kommer fra Mig. De har knyttet sig til sandhedens ånd og går ikke længere frem i egen kraft. De er et lille folk, men Min kraft gennem dem vil være almægtig. De vil tugte jer; ikke med ord men gennem deres kærlighed - Jesus Kristi kærlighed gennem dem. De vil tale sandheden, med stor kærlighed vil de vise jer den verdens vederstyggelighed, som I har knyttet jer til. De vil lægge hænderne på de syge og med Min helbredende barmhjertighed vil de syge rejse sig. De vil ryste verdensøkonomien, som pludselig vil skifte hænder.

Advarsel

Jeg har advaret folket, ja selv Mit eget folk har jeg advaret - ikke alle har villet lytte, ikke alle har taget Mine advarsler til sig. Kærligheden er gået kold - også blandt "Mit folk" kalder mange sig for "kristne", det er de dog kun af navn; men ikke af gavn. På kærligheden skal Mit ægte folk kendes. De, der har givet deres liv til Mig. De stoler på Mig, de kender Mig. De har hungret efter Min kærlighed og retfærdighed og deres bønner har Jeg hørt. Jeg er i gang med at forløse en ny salvelse over dem. En kærligheds salvelse så kraftig og så voldsom at ingen ord behøves, men en tilstedeværelse af Min kærlighed gennem dem er nok til at synden afsløre sig selv. Der skal lyde gråd og tænders gnidsel i gaderne.

Regeringen

Jeg har indsat og Jeg vil afsætte. Der kommer et pludseligt skift. Ikke på jeres måde, men på Min måde. Stol ikke på mennesker, som ikke holder deres løfter. De er ikke værdige. Jeg vil indsætte mennesker over jeres land, som er til liden værdig. Det kommer, tiden er knap.

Til Danmark

Jeg vil forløse nyt over jeres land. Min salvelse vil forløse mange mennesker fra deres ondskab. Ondskaben, det selviske menneske, kommer ikke fra Mig; men fra verdensherskeren, til hvem I gav magten. Dette gennem jeres kødelige begær efter magt, rigdom og prestige. Jeg vil gøre nyt, mange skal få at se, at Jeg er den mægtige Gud - Den der elsker, Den der forløser, Den der giver, Den der læger.

Tiden er knap. Når først Min salvelse er forløst over Mit folk, vil kampen mod lyset og mørket tage til. Ve de, der ikke hører, hvad Ånden siger til menighederne. Ve de, der ikke ønsker at kende Mig og ve de, der forfølger Mit folk. Jeg er den, der kæmper for Mit folk, intet har de at frygte - de der har ladet sig forvandle ved Jesu Kristi kærlighed. Det folk, som Jeg vil kendes ved.

Jeg er - den Jeg siger, at Jeg er.

Kærlig hilsen
Tamarra
31.07.2019