

Profetier for Danmark – juli 2018

Jeg vil sætte jer i frihed

Danmark, I har rødder i den kristne tro! I har svigtet jeres første kærlighed, I har i årtier bolet med bala'erne. Jeg har lagt en tørke over jeres land. Jeg viser jer den åndelige tørke, som I gennem årene er gået ind i.

Jeg vil forløse jeres land fra både den fysiske og åndelige tørke. Men først må Mit folk vende deres liv om til Mig. Mange kalder sig kristne/troende, men er det kun af navn og ikke af gavn.

Til de farisæiske troende

I behager ikke Mig. Jeres gerninger er døde. I er alle døde fra loven, men I farisæer trækker Mine børn ud af velsignelserne gennem jeres loviske tilgang til Mit ord. Kun få har forstået Min kærlighed og Min forordning, deres tro er blevet en dårskab i kirkerne, som I kalder for "Guds hus". Jeg er ikke at finde dér, Jeg er at finde i de folk, som af hjertet elsker Mig. Jeg er at finde i de overgivne kristne, som i ydmyghed har bøjet sig for Mig. Jeg er at finde i det folk, hvor Min kærlighed, Min nåde og Min barmhjertighed har fået plads i hjerterne.

Til de overgivne kristne

Stol på Mig. Mine velsignelser er på vej over jer. Forlad jer ej på, hvad jeres øjne ser, forlad jer ej på omstændighederne. Jeg vil forvandle alt til det gode for de, der elsker Mig.

Elsker du Mig? Har du givet dit liv til Mig? Er dit liv en afspejling af Mig? - det liv som Jesus viste dig, da Han gik på jorden?

Kun få kan sige ja til dette.

Til de få vil Jeg i denne tid udgyde Min ånd med en kraft, som ikke før er set. Glæd jer, I som er blevet forkastet, I som er blevet hånet, I som er blevet stjålet fra. Jeg vil genoprette alt for jer. I skal få at se Min herlighed.

Den ødelæggende stolthed

Danmark, I er blevet et stolt folkefærd. Et folk som mener, at I kan regne tingene ud uden hjælp fra Mig. Denne stolthed vil koste jer jeres velfærd. I vil

falde i jeres stolthed og hovmod. De ydmyge vil Jeg rejse op. De stolte vil Jeg lægge ned. I skal alle få at se, at Jeg er Herren jeres Gud - dette uanset om I tror eller ej. Katastrofer vil vælte ned over jeres land, jeres nødråb vil rejse sig til himlen. Vend om Danmark! - at Jeg kan skåne jeres land fra fald.

Et opråb

Til de overgivne kristne: "frygt intet"!

Til alle andre: "frygt alt"!

Kærlig hilsen
Tamarra

04.07.2018