

Profetier for Danmark – november 2019

Guds tid

Min Ånd er over jer. Kun få ved, hvad det betyder. Jeg leder og Jeg søger efter de, der i sandhed kan kaldes for Mine børn. De, der af hele deres hjerte ønsker at følge Mig.

Det er en forvandlings-tid, det er en forandrings-tid. Intet er, hvad det ser ud til at være. Mange troende falder fra i denne tid. Det er fra Min hånd, de falder fra. Jeg skiller bukkende fra fårene. Min tid over jeres land er nu.

Guds folk

Jeg rejser et folk op nu, der i deres hjerter søger Mig. De, der ikke søger Mig for egen vinding, de, der ikke søger Mig for at få gevinst. Jeg rejser dem op, der vil Mig og Mine forordninger. Et folk, der søger Mig i alt.

Danmark

I er et frafaldent folk. I har glemt Mig, I har vendt Mig ryggen. Jeg vil vende alt om i den kommende tid. Mit folk kommer frem. De, der ikke søger Mig, sætter Jeg tilbage. Intet af, hvad I gør, kan I skjule for Mig, der sidder i det højeste.

I den kommende tid vil I få at se, at I intet kan regne ud, at jeres babelstårne vil falde til jorden. I vil få at se og mærke, at et ja er et ja og et nej er et nej. I vil få at se, at Mine ord, skrevet i Min bog - som mange af jer ikke forstår og endda nedgører - er levende og virkningsfulde i dag som dengang og til evig tid.

Til de sande troende

Hold ud, Min tid er nu, jeres tid er nu. I har bedt, I har søgt Mig og I har banket på. Min dør er åben for jer. Jeg vil udgyde en ny strøm af levende vand over jer. Jeg vil forgylde jer, Jeg vil sætte Mit mærke på jeres pande og rejse Mit banner over jer. Ingen af Mine løfter vil vende tomme tilbage, ingen af Mine ord vil vende tomme tilbage.

Stol på Mig, knyt jer til Ordet og I vil få Min herlighed at se.

Jeg er vejen, sandheden og livet for de, der søger Mig af hele deres hjerte.

Kærlig hilsen
Tamarra
31.10.2019