

# Profetier for Danmark – november 2017

## Til danskerne

Min hånd er over landet. Store forandringer ligger forude. Sæt jeres lid til Mig og ikke til regeringen, ikke til forretningsfolkene og de øvrige, der opråber sig at have indflydelse over landet. Deres tomme ord og falske løfter skal falde og blive til skamme for deres navn.

I denne tid vil Jeg gøre alting nyt. Jeg indsætter og afsætter. Det er Mit folks tid nu. Troen er faldende i jeres land, men se Jeg vil rejse nyt op og indsætte de, der i deres ånd lytter til Mig og vil Mine forordninger.

Løgne og korruptionen vil blive afsløret og se, der venter jer et chok. Vederstyggeligheder vil blive afsløret og mange vil blive rystet i deres grundvold. Intet er, som det ser ud til. Mennesker, som I har tillid til, vil vise at deres motiver er urene og udelukkende er til for egen vinding skyld. Jeres tro på mennesker vil falde, ensomhed og angst vil komme i kølvandet på dette.

Vend om til Mig, siger Herren. Jeg er jeres frelse, Jeg er den, der kan genopbygge og give tilbage, hvad tyven har stjålet fra jer. I har ladet jeres land bestjæle. I har givet ud af jeres arv. Den arv som kommer fra Mig, den arv som var jeres tryghed. I har bolet med afguderne og givet hånt om den kristne tro. Der kommer en konsekvens for jeres land og det er nu. Men Jeg er den, som genopbygger for de, der vender om til Mig.

## Om regeringen

Der vil ske forandringer i regeringen, stol ikke på deres tomme ord og løfter. Vær årvågen omkring, hvad der bliver sagt, hold ledernes tomme ord op imod dem og se, hvem I i virkeligheden kan stole på. Ord uden gerninger er tomme.

Løgneren hersker over jeres land og I lader jer forføre. Hvem er dog det menneske, som er over Mig? Hvem er de, der påberåber sig magten - uden at have den? Hvem har spist af kundskabens træ?

## Om kongehuset

Der kommer et skift. Det kommer fra Min hånd. Jeg tager over. Intet er her, som det ser ud til. Jeg vil lægge Min vilje ind i deres hjerter og rejse nyt op.

### **Kirkerne**

Rejs jer op i Mit navn. Skjul jer ej mere. I skal være synlige i landet. Jeg vil gøre det muligt for jer. Sælg ej mere ud af jeres skat, den skat som kommer fra Mig. Jeres land lider og I har svigtet jeres første kærlighed, solgt ud af den for selv at blive begunstiget. Det er vederstyggeligt ind for Mig. Jeg slår ned nu og vil genoprette Mit rige blandt jer. Få vil Jeg trække frem og mange vil Jeg skubbe tilbage. Intet er, som det ser ud til.

### **Til farisæerne**

I, som tror jer bedre end andre, stop jeres selvdyrkelse. Det stinker i Mine næsebor. I ophøjer jer selv og nedgør de, som Jeg har kaldet. Jeres hovmod står for fald. Vend om i jeres hjerter, først der kan I kalde jer for Guds børn.

### **Opråb**

Danmark, fald ej i trældommens søvn. Lad ej som om alt er godt. Luk ej dine øjne for virkeligheden, løgneren bliver da din herre. Du træller for løgneren, du træller for materialismen, du træller for angsten og klamrer dig til falsk tryghed. Jeg er din tryghed og ve den, der lyver dig bort fra Mig - med falske vidnesbyrd og uren smiger. Deres dage er talte.

Vend om til Mig, siger Herren - himlens og jordens skaber. Min tid er nu. Kun en tåbe frygter ikke Herren og Mit komme.

Kærlig hilsen  
Tamarra

1. november 2017